

Hoi! Mijn naam is Francis van den Brink, een naam die ik met trots draag omdat ik hem geërfd heb van mijn opa. Niet alleen mijn naam heb ik van hem meegekregen – ook een fascinatie voor woorden, zinnen en taligheid. Die passie heeft mij gebracht bij mijn huidige studie, Taal- en Cultuurstudies: een brede studie die de mogelijkheid biedt om van elke studie binnen de geesteswetenschappen vakken te volgen. Vorig jaar heb ik impulsief colleges bij een vak theaterwetenschappen bijgewoond en hoewel ik voorheen totaal onbekend was met theater, ben ik sinds dat vak enthousiast geworden.

Als het gaat om smaak, merk ik dat ik bij tekstvoorstellingen wat rechter op mijn stoel ga zitten. Ik vind het interessant om dansvoorstellingen of performatieve composities te zien, maar het zal geen verbazing wekken dat mijn uiteindelijke voorkeur bij een goeddoordachte tekst ligt. Zo'n tekst die precies uitdrukt waar je zelf geen woorden voor kunt vinden.

